

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

ΖΗΤΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥ ΣΤΕΡΟΥΝ ΤΗ ΧΑΡΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΑΠΟΨΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ..

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ ΜΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΚΟΜΗ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΤΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΚΑΘ ΕΦΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ ΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΧΙΖΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΑΜΑΝ ΣΤΟ ΤΙΤΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΑΧΑΡΟ ΑΥΤΟ ΕΡΓΟ. Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΔΩΣΑΝ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑ.

ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΗΣΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΤΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΚΑΘ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΩΤΗ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΡΩΤΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ Η ΑΕΙΜΝΗΣΤΗ ΑΛΙΚΗ ΜΑΡΑΓΚΟΠΥΛΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΝΘΕΡΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΘΟΥ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ (ΠΑΝΤΑ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΑΝ 'ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΥΣ' ΟΙ ΣΥΝΔΕΛΦΟΙ) ΟΜ ΚΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ. Η ΑΨΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΙΝΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ ΑΔΟΛΗ ΦΙΛΙΑ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΕ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ 1973 ΦΙΛΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΠΡΩΗΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΚΕΜΠΕΚ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 'ΘΑ ΣΑΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ'

ΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΑΠΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΞΕ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΨΟΓΗ.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΑΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΜΟΥ ΦΟΙΤΗΤΕΣ'. ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΜΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΤΟ ΑΝΤΑΠΕΔΩΣΑΝ ΑΠΛΟΧΕΡΑ

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ Μ Ε ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΣΕΦΤΟΜΑΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΕΙΟ ΜΕ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ